

Corsica 2015

We zijn gestart met een deelnemerslijst van 16 personen, vanwege een knie operatie kon Jaap niet mee. Noodgedwongen was Zeno dus alleen reisleader.

Sommigen reden in twee- anderen in drie dagen in groepjes, naar Toulon Frankrijk, waar de boot 's avond om half negen vertrok. Na een goede nachtrust op de boot, maximaal twee personen in een hut, vertrokken we 's morgens om zeven uur naar een restaurant in Bastia. Dit restaurant was op vijf minuten van de boot, waar een goed ontbijt voor ons klaar stond. Vanaf hier begonnen we aan onze eerste dag op Corsica.

De eerste dag was een route van 174 km. Van Bastia naar Calvi, een route met ontelbaar veel bochten. Aangekomen in Calvi vonden we ons hotel restaurant Le Grillon, een restaurant waar Frans eten werd geserveerd. Sommigen vonden het ontbijt iets te simpel, maar ja we wisten dat het Frans zou zijn. De tweede dag hebben we een tocht met begin- en eindpunt hotel Grillon gereden, 251 km.

Dag drie zijn we uit Calvi vertrokken naar Porto Vecchio waar we drie nachten in hotel Alcyon van de Best Western keten hebben geslapen. Het terras bevond zich op de bovenste verdieping van het hotel, vanwaar we een prachtig uitzicht hadden over de stad. Het hotel had geen restaurant, maar geen nood, twee straten verder in het centrum was elke avond een lange tafel voor ons gedekt met prima eten. De vierde dag ging de reis naar Ajaccio in het westen van het eiland, vanwaar we via een andere weg terug gingen naar ons hotel in Porto Vecchio, 258 km. De vijfde dag ging de route via Bonifacio in het uiterste zuiden, weer terug naar het hotel voor de laatste nacht op het eiland, 206 km.

Op zesde en laatste dag op Corsica ging de reis van het zuiden weer terug naar het noorden om daar de boot te nemen die ons die nacht weer naar Toulon zou brengen. De reis die dag was 280 km lang de kust. Het was prima te doen, want dit was de enige weg waar rechte stukken in zaten met mooie zeegezichten.

's Avonds voordat de boot zou vertrekken hadden we een restaurant besproken, maar bij aankomst was het gesloten. Gelukkig waren we erg vroeg en via contact met Jaap heeft hij op internet nog een restaurant kunnen regelen. Gelukkig ging dit net op tijd open zodat we allen nog van een prima maaltijd konden genieten voor we de boot op moesten.

Dit waren de zakelijke feiten van de reis. Ik denk dat ik voor iedereen spreek wanneer ik zeg, dat dit de BMW clubreis was met verweg de meeste bochten, prachtige uitzichten over mooie dalen en smalle en bredere bergwegen. Allerlei dieren kwamen we onderweg tegen die ook

langs onze weg liepen, zoals schapen, geiten, varkens en koeien. De wegen waren grotendeels goed, maar rechte stukken waren er zelden.

Kortom uit de vele reacties die we hebben gekregen mag ik concluderen dat het een zeer geslaagde reis is geweest. Dit is natuurlijk niet alleen onze verdienste, maar het weer was, op de eerste dag na, TOP.